

vineyard amersfoort



Visie Vineyard Amersfoort
Definitieve versie 22 Juli 2020

onze droom

Onze droom is dat Vineyard Amersfoort een plek is waar jong en oud deel kunnen zijn van Gods gezin. Een plek waar we elkaar aanmoedigen om steeds meer op Jezus te gaan lijken. We verwachten doorbraak van Zijn Koninkrijk in alles, zowel binnen als buiten de kerk.

Met droom bedoelen we een gezamenlijk beeld van wat we verlangen dat Vineyard Amersfoort is.

ons uitgangspunt

We verwachten Zijn Koninkrijk

*In alles wat we doen verwachten we Gods Koninkrijk te zien in deze wereld en in het leven van mensen.
- Mattheüs 6:10*

We zijn kinderen van God en Zijn liefde definieert wie we zijn. Die liefde is wat ons in beweging zet om te dromen, te aanbidden, te bemoedigen en anderen lief te hebben. Van de jongste tot de oudste. We geloven dat met God alles mogelijk is.

We geloven dat we dit niet alleen kunnen, maar alleen samen met de Heilige Geest. Hij werkt waar mensen zijn en mensen leven. Hij geeft wijsheid en inzicht. Hij wijst ons de weg naar Jezus en Zijn Koninkrijk, waarin God ons wil laten zien hoe Hij de wereld bedoeld heeft. Een wereld vol herstel, genezing, vreugde, liefde en vergeving voor iedereen!

Zijn Koninkrijk verwachten gaat om een hartsgesteldheid. We zijn natuurlijk én bovennatuurlijk. We staan met beide voeten op de grond, waarin het praktische en het bovennatuurlijke hand in hand gaan. We doen dit door te bidden en te profeteren in de kracht van de Heilige Geest die in ons is.



wat we doen

We aanbidden God

We bemoedigen elkaar

We zijn betrokken in de samenleving

Dit beschrijft hoe we onze droom willen verwezenlijken. Dit zijn voor ons de belangrijkste dingen die we doen:

We aanbidden God

We hebben God lief boven alles en Hem aanbidden is ons hoogste doel. - Markus 12:30

Aanbidden is een expressie van de relatie tussen ons en God. Het is onze reactie op Hem, waarin we uitdrukken wat er in ons hart leeft en waarin we Hem alle eer geven. Dit doen we onder meer door samen te zingen over wie Hij is en getuigenissen te delen over mooie en moeilijke momenten in ons leven met God.

God aanbidden kent vele vormen. We zijn hierin afhankelijk van de leiding van de Heilige Geest. Iedereen is vrij om Hem te aanbidden op een manier die bij hem of haar past.

We bemoedigen elkaar

We hebben elkaar lief en moedigen elkaar aan om Jezus na te volgen. - Markus 12:31

We hebben elkaar lief, omdat God ons liefheeft. Elkaar liefhebben en bemoedigen doen we samen, we kunnen dat niet alleen.

We erkennen elkaar om elkaars kwaliteiten en gaven en dagen elkaar uit om het avontuur met Hem aan te gaan en deze gaven en talenten in te zetten.

Er is ruimte voor ieders verhaal. Dit kunnen vreugdevolle verhalen zijn over wat we met God hebben meegemaakt. Het kunnen ook verhalen van verdriet, pijn en twijfel zijn. We luisteren en geven zo liefdevol ruimte aan deze verhalen.

We bidden voor elkaar en we vertrouwen daarbij op de kracht en leiding van de Heilige Geest. Samen gaan we op zoek naar het hart van de Vader en willen we Jezus beter leren kennen.

We zijn betrokken in de samenleving

Jezus was er voor iedereen. Hij heeft ons discipelen gemaakt om anderen het goede nieuws te brengen, juist buiten de kerk. - Lukas 10:1-20

We willen dat de mensen om ons heen met wie we in contact komen in ons dagelijks leven ook Jezus leren kennen en Hem gaan volgen. We verlangen ernaar dat Gods Koninkrijk zichtbaar wordt om ons heen, zowel voor mensen als de schepping. Een rechtvaardige wereld, doordrenkt van Zijn vreugde en liefde.

We mogen de handen en voeten van Jezus zijn en zijn daarom betrokken in de samenleving. Dit doen we door authentiek te zijn, te bidden, te verbinden en dingen te organiseren. We geloven dat de liefde van Jezus door ons heen werkt en dat dit aanstekelijk is.