



# BBQ - de sleutels

- 16 september 2018 -

# De tekst van dit jaarthema



En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader, vol van genade en waarheid.

Joh. 1:14

# Jezus als Gods woord



Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus, want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk; en gij hebt de volheid verkregen in Hem, die het hoofd is van alle overheid en macht.

Col. 2:8-10

# Jezus en 'het woord'



Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. Wie dan één van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen.

Mat. 5:17-19

# De verhouding (op hoogst gezag)



En zie, hun verschenen Mozes en Elia, die met Hem spraken. Petrus antwoordde en zeide tot Jezus: Here, het is goed, dat wij hier zijn; indien Gij het wilt, zal ik hier drie tenten opslaan, voor U een, en voor Mozes een, en voor Elia een. Terwijl hij nog sprak, zie, daar overschaduwde hen een lichtende wolk, en zie, een stem uit de wolk zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb; hoort naar Hem!

Mat. 17:1-9 (zie ook Marcus 9 & Lucas 9)

# Sleutels



SLEUTEL 1: Jezus eerst!

SLEUTEL 2: Bijbel is door God geïnspireerd niet gedicteerd.

SLEUTEL 3: schrift met schrift vergelijken...

# Nog een sleutel



Maar Hij zei: Veeleer zijn zij zalig die het Woord van God horen en het bewaren (φυλάσσω = phylassō = ernaar leven).

Lucas 11:28

Twee houdingen:

1. Ik wil eerst alles snappen, dan alles doen
2. Ik wil doen wat ik al snap en ben bereid te leven met vragen

# Sleutels



En dit zijn zij bij wie in de goede aarde gezaaid wordt: zij horen het Woord en nemen het aan en dragen vrucht, de één dertig-, en de ander zestig-, en de ander honderdvoudig.

Marcus 4:20



# Sleutels



SLEUTEL 1: Jezus eerst!

SLEUTEL 2: Bijbel is door God geïnspireerd niet gedicteerd.

SLEUTEL 3: schrift met schrift vergelijken...

SLEUTEL 4: doen wat je wel snapt (en vragen bewaren)

# DBS

READ A  
BIBLE STORY.

ANSWER THE  
QUESTIONS.

PRAY!



How did I obey?



Who did I tell?



What does this  
say about God?



What does this  
say about people?



How do I obey?



Who do I tell?



# DBS met een groep



- **START:** Dankbaar voor, stress door? | Wie heeft onze hulp nodig?
- **TERUGBLIK:** Verhaal vorige keer terughalen. | Wat heb je daardoor veranderd? | Met wie heb je het gedeeld (en hoe reageerde die)?
- **LEZEN & VERTELLEN:** Iemand leest de Bijbeltekst voor & een ander vertelt het terug. De rest vult aan.
- **OVER GOD:** Wat zegt dit Bijbelvers over God, Jezus of Zijn plan?
- **OVER MENSEN:** Wat zegt dit Bijbelvers over mensen?
- **OVER MIJ:** Als dit waar is, wat doe ik goed en wat wil ik veranderen?
- **EEN ANDER:** Wie moet dit horen? Hoe vertel ik het? Uitnodigen?