

Cultural transformation

Durven we het aan?

Apostelen

‘De term apostel wordt in de christelijke traditie gebruikt voor iemand die door Jezus is **uitgezonden om het evangelie te verspreiden.**’

‘Aan het gebruik van de term *apóstolos* in het Nieuwe Testament wordt duidelijk dat deze wordt gebruikt om iemand aan te duiden die **met gedelegeerde autoriteit handelt.**’





Apostelen

Romeinse apostelen:

- Afgezanten, uitgezonden naar veroverde Romeinse steden en gebieden
- Cultuur van het Romeinse Rijk brengen en aanleren
- Vertegenwoordigers van de Romeinse cultuur en de Romeinse overheersing

Apostelen van Jezus:

- Uitzonden om duisternis te verdringen en plaats te laten maken voor de macht van God.
- Om de autoriteit van de vijand te vervangen met de heerschappij van God.
- Om de cultuur van het Koninkrijk in elk aspect van de samenleving te laten doordringen.

Wat is cultuur?

‘Cultuur bestaat uit allerlei ideeën, voorstellingen, manier van denken, manieren van doen en zijn, die je deelt met andere mensen en op basis waarvan je handelt in relatie tot die andere mensen.’



Cultuur van Gods Koninkrijk

- 'Laat Uw koninkrijk komen en Uw wil gedaan worden, op aarde zoals in de hemel.'
- *The now and the not yet.*
- Leven vanuit Gods geboden: 'Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf.'
- Leven vanuit de troon.

Cultural transformation

‘We moeten mensen **oprecht liefhebben**, welke religieuze overtuigingen ze ook hebben. Hiermee geven we God de ruimte om van ons een leger te vormen - van Zijn kinderen, die met een zuiver hart liefhebben. Zij tonen de macht van God en **demonstreren de bovennatuurlijke wijsheid van een andere wereld**, zonder manipulatie en uitbuiting. Dan kan de Vader deze strijders **strategisch plaatsen in de donkerste plekken van de samenleving.**’

Oprecht liefhebben

- Liefhebben als jezelf...
- *We have as much value in people's lives as they have value for us.*

De waarde die we voor iemand hebben, bepaalt de mate van invloed die we hebben in zijn/haar leven.

- Geen 'verborgen agenda', maar liefhebben als doel op zich.
- Vanuit Gods liefde en genade.
- Met Zijn hulp.
- Waar je mee omgaat, wordt je mee besmet.
- Verstandskeuze?

Cultuurdragers

- Schapen in wolfskleren
- Verkleed als 'gewone mensen', die:
 - Leven vanuit een bovennatuurlijke waarheid: Gods Koninkrijk.
 - Licht brengen in alle delen van de samenleving.
 - 'Ongewone' keuzes durven maken.
- Waarmee 'besmet' jij de mensen om je heen?

Liefdevol radicaal

- Je 'reputatie' op het spel zetten:
 - Omgaan met de 'zondaars'
 - Naar wereldse begrippen rare keuzes maken.
- *You have the message and you are the message.*
- Handelen en kiezen vanuit de cultuur die je uitdraagt.
- Welke cultuur vertegenwoordigt je?

Cultuur van licht

- In de wereld, maar niet van de wereld.
- Mat. 6:24: Niemand kan twee heren dienen.
- Kiezen voor de cultuur van het Koninkrijk: het gevecht aangaan met de duisternis.
- Make love, make war.



Zacheüs

Tijd van bediening

- Met welke cultuur 'besmet' jij de mensen om je heen?
- Zijn er gebieden in je leven waarin je de cultuur van het Koninkrijk nog niet hebt omarmd?
- Kun je wel wat hulp gebruiken bij het oprecht liefhebben van je naaste?
- Durf je een schaap in wolfskleren te zijn?