

De Rivier

Creadienst 11 februari 2018

meer meditatie dan preek

Openbaringen 22:1-5

Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het lam.

In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom, die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing.

Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen hem vereren en hem met eigen ogen zien, en zijn naam staat op hun voorhoofd.

Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig, want God, de Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid.

- rivier is water, in bijbel vaak beeld van de HG
- de rivier start bij de troon, het leven komt van de troon
- de rivier is helder als kristal: geen vervuiling met andere invloeden meer
- verwijzingen naar scheppingsverhaal Genesis: levensboom; God met eigen ogen zien; als koningen heersen; de vloek (gen 3) is opgeheven
- de rivier brengt herstel naar een situatie zoals die ooit bedoeld is, daarom vrucht dragen, genezing en afwezigheid van duisternis
- associaties: Jezus zegt dat hij een bron van levend water is, fontein van levend water uit uw binnenste,
- die rivier stroomt nu al! en er is genezing in voor iedereen! en het stroomt naar ons toe...
- heersen als koningen - naar beeld van God: zien wat Hij ziet, doen wat Hij doet, spreken zoals Hij spreekt....
Dat is zowel aanbidding (Gods naam op voorhoofd, overgave, leven zoals het bedoeld is, het leven vieren), als creativiteit

Bemoedigen

Bemoedigen is leven uitdelen:

Maar iemand die profeteert spreekt tot mensen, en wat hij zegt is opbouwend, troostend en bemoedigend. (1Kor14:3)

Lootje trekken

- schrijf je naam op een briefje
- we zamelen de briefjes in
- pak een briefje met een naam van een andere aanwezige
- trek je je eigen naam, dan terugdoen en ander briefje trekken
- waarschijnlijk zijn er teveel briefjes. als je een extra briefje wilt kun je dat aangeven

Gasten mogen ook meedoen!!!

Creatief

- tijdens vervolg aanbidding: laat de rivier over je heen spoelen
- visualiseer dat je in de rivier bent en dat er allerlei cadeautjes (bemoedigingen) vanuit de troon naar je toe stromen
- help een ander door die cadeautjes voor die ander (van je briefje) uit de rivier te vissen
- ga in gesprek met God hoe je dat kunt vormgeven

NB het gaat om het proces, niet om het uiteindelijke resultaat (hoe de vormgeving eruit ziet of het geslaagd is of niet)
creativiteit is een vorm van aanbidding: het is tonen dat je naar het beeld van God gemaakt bent

Werk in uitvoering

- het aanbiddingsteam speelt langere tijd door
 - je kunt materialen pakken en aan de tafels verder werken
 - de oudste kindergroep mag in de zaal blijven en meedoen
-
- aan het eind is het de bedoeling dat je je vormgegeven bemoediging gaat geven aan de ander en dat je het kort toelicht en voor die ander bidt.
 - dit kan evt ook tijdens de lunch

Het zou mooi zijn als iedereen bemoedigd naar huis kan gaan!