

- De lossen



- 
- Schuld:
    - Land verkopen
    - Overdragen rechten

In beide gevallen: vrijheid kwijt



# Jubeljaar

Leviticus 25: God stelt het Jubeljaar in

“

*Wanneer een van jullie tot armoede vervalt en een deel van zijn grond moet verpanden, kan zijn **losser**, zijn naaste verwant, zich aanmelden om het pand voor hem in te lossen. -  
Leviticus 25:25*



- 
- De lossen:
    - Betaalt de schuld af
    - Krijgt de landrechten en de sandaal terug
    - Herstelt daarmee het bezit en de eer van de familie





## ● GENESIS

### ○ **Drie opdrachten:**

- Vermenigvuldig je
- Vul de aarde
- Heers over de schepping

Ons ERFRECHT: Samen met Hem heersen over Zijn schepping.

## ● GENESIS

### ○ **Satans plan:**

- Gelijkheid aan God → onmogelijk.
- Next best thing: erfrecht van de mens, namelijk heersen over de aarde.

### Zondeval:

- Satan loopt op onze sandalen op ons land.
- Wij lopen op blote voeten, als slaven op onze eigen land.





● (VER)LOSSER

○ **Jezus is onze Losser!**

Wij zijn gemaakt naar Gods evenbeeld.  
Dus: Jezus is onze naaste verwant.

**Hij heeft onze schuld ingelost met Zijn eigen leven.**

**Hij heeft ons ons erfrecht teruggegeven: de autoriteit om te heersen over Zijn schepping.**

