

groeien in gunst

VYA 6 september 2015



3G

- Gratie - niet krijgen wat je wel hebt verdiend
- Genade - wel krijgen wat je niet hebt verdiend
- Gunst - ontvangen wat God je geeft

Luk. 2:52

Jezus groeide verder op en zijn wijsheid nam nog toe. Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen. (NBV)

And Jesus grew in wisdom and stature, and in favor with God and man. (NIV)

- >> blijkbaar kun je groeien in gunst .
- >> en was Jezus ook in dat proces!

Charis

Gunst, favor | charitis (grieks), hen (hebreuws)

acceptabel, voordeel, gunst, cadeau, genade/
genadig,

vreugde, vrijheid, plezier, dank

komt van stam charis (genade); begenadigd

Charismata, charismatisch

favoriet, ten faveure van

“Genade vinden in iemand ogen”



Num. 6:23-27

Zeg tegen Aäron en zijn zonen dat zij de Israëlieten met deze woorden moeten zegenen:

“Moge de HEER u zegenen en u beschermen,
moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen
schijnen en u genadig zijn,
moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede
geven.”

Als zij mijn naam over het volk uitspreken, zal ik de
Israëlieten zegenen.

Abraham

Gen. 18 - Abraham krijgt bezoek; belofte van kind

“De Heer dacht: waarom zou ik voor Abraham geheim houden wat ik van plan ben? Uit Abraham zal immers een groot en machtig volk voortkomen, en alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als hij. Want ik heb hem uitgekozen, hij moeten zijn zonen en verdere nakomelingen voorhouden de weg te volgen die ik wijs, door rechtvaardig en goed te wandelen. Alleen dan zal ik verwezenlijken wat ik Abraham heb toegezegd” (17-19)

- God heeft een oog op jou
- om zijn doelen te bereiken
- daarom zegent Hij jou
- daarmee worden anderen gezegend

>> hoe reageer jij als je begenadigd bent?

Heb. 4:16

Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.

vgl. Heb 10:19

Spr. 16:13-15

Een koning scheidt behagen in oprechte
woorden,
wie de waarheid spreekt is hem dierbaar.
De woede van de koning is een bode van de
dood,
een wijze brengt hem tot bedaren.
Het stralende gezicht van de koning brengt
leven,
als een voorjaarsregen is zijn gunstbewijs.

Durf je naar de troon te gaan?

- tijd met God doorbrengen
- met welke verwachting en beelden ga je naar de troon?

Kijk naar de Gever: wat zie je in zijn ogen?

- welke genade wil hij je geven?

Durf je het risico aan?

- met welke uitdagingen word je geconfronteerd?
- welke genade heb je nodig?



Faith is sometimes
spelled R-I-S-K